

Regen

Ik fiets in de regen
 fiets nu in de regen
 het komt met bakken
 uit de lucht gevallen
 striemend als dolken
 ik lach tegen wolken
 nog steeds goed gemutst
 geen ego gebutst
 rijd ik onverdroten voort
 alsof het me niet stoort
 laat de regen maar komen
 het mag blijven stromen
 maar ik blijf trappen
 mag niet verslappen
 de hele tijd door.



Fietsend in de regen

Da da da da da da

Ik hou het lang vol.

Ik fiets en ik trap door in de regen.

Ik trap al fietsend in de regen.



SINGIN' IN THE RAIN - Gene Kelly

Doo-dloo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo...
I'm singing in the rain
Just singing in the rain
What a glorious feelin'
I'm happy again
I'm laughing at clouds
So dark up above
The sun's in my heart
And I'm ready for love
Let the stormy clouds chase
Everyone from the place
Come on with the rain
I've a smile on my face
I walk down the lane
With a happy refrain
Just singin',
Singin' in the rain
Dancin' in the rain
Dee-ah dee-ah dee-ah
Dee-ah dee-ah dee-ah
I'm happy again!
I'm singin' and dancin' in the rain!
I'm dancin' and singin' in the rain...



[ADDITIONAL VERSE]

Why am I smiling
And why do I sing?
Why does September
Seem sunny as spring?
Why do I get up
Each morning and start?
Happy and head up
With joy in my heart
Why is each new task
A trifle to do?
Because I am living
A life full of you.