

TV17/794

Alleen

... maar niet eenzaam.

Het heerlijke gevoel
in het heuvelachtige,
beboste en met dorpjes
gelardeerde landerijen
is onbeschrijfelijk.



Het schrikken van gewroet
in de aarde door wilde zwijnen,
die feitelijk banger waren
en ook de 4 herten, uitkijkend
hoog op een plateau over de weg.

Dat zijn ervaringen
onmeetbaar en echt
dat maakt krom recht
het leven in al zijn openbaring.

De geuren en kleuren
komen bij me binnen
de uitzichten maken buitenzinnen
kunnen me wel zo opfleuren.

Dus geheel omgeven
en in het leven!



3-7-2017



Live and let live

The man who sold the world- Nirvana



We passed upon the stair
We spoke of was and when
Although I wasn't there
He said I was his friend
Which came as a surprise
I spoke into his eyes
I thought you died alone
A long long time ago

Oh no, not me
We never lost control
You're face to face
With the man who sold the world

I laughed and shook his hand
And made my way back home
I searched for form and land
For years and years I roamed
I gazed a gazeless stare
At all the millions here
I must have died alone
A long, long time ago



Who knows? Not me
We never lost control
You're face to face
With the man who sold the world

Who knows? Not me
We never lost control
You're face to face
With the man who sold the world

<https://www.youtube.com/watch?v=freqObNcHC8>