

# Frame:

*Fietsen is hoofdzaak,  
maar wel op een goede,  
betrouwbare, en zeker mooie  
klasbak om zo maar te zeggen.*



*Wegligging, balans, strak,  
maar wel comfortabel,  
bemeten, en zeker een lichte  
persoonsgerichte 'ijzeren' ros.*



## Onderdelen van de fiets

Categorie: Transport en verkeer >  
de fiets

Datum & Land: 06/01/2011, NL

*Aluminium, carbon, titaan,  
maar wel op kwaliteit,  
flexibel en zeker een stevig  
geometrisch uitgebalanceerd rijwiel.*

*Het frame met voorvork  
basis voor de tweewieler  
waar wielenset, en zeker een stuur  
met een bijpassend zadel het beeld vormen.*

*Het doel voor het bewegen  
maar ook de mogelijkheden  
van de berijder bepalen de aard  
van remmen en de versnellingen.*



*Dit alles tezamen gebouwd  
moet daarbij ook nog schoon,  
van aanzien en des tijds zijn  
het geeft de identiteit aan de renner.*

*Aldus ontstaat de VÉLOCIPÈDE  
ere aan de Michauline  
waarbij vitesse de drijfveer is  
voor de hedendaagse 'La Petite Reine'<sup>1</sup>.*

Toine 160413

<sup>1</sup> les amoureux de la petite reine = lovers of the bicycle

## Who'll Take My Hand - Emilie Pinard

I will stand under the flag  
I will be remembered  
Here's my place under the sun  
I have just surrendered  
I was inspired and now I am tired  
I broke the rules all that I desired  
I was a fool I was insane to play this crazy game  
I know  
And now it's time oh yes it's time

And the wheels spin in my head  
They seem to turn forever  
Thousands of miles millions of smiles  
They just make me shiver  
When all is done, and all I've won  
Means nothing more than just a heartache  
I was a fool I was insane to play this crazy game  
I know  
And now it's time oh yes it's time

To let it go  
Give up the fight  
All of my dreams are like a road  
Into the night  
And here I stand  
Naked and cold  
Who'll take my hand

And they came, said I was blessed  
Oh yes, they loved me  
I was blessed, I was obsessed  
And the sky above me  
Was clear and bright, and then the night  
Was full of stars shining for a moment  
I was a fool  
I was insane to play this crazy game  
I know  
And now it's time oh yes it's time  
To let it go

Give up the fight  
All of my dreams are like a road  
Into the night  
And here I stand  
Naked and cold  
Who'll take my hand  
Who'll take my hand



Written for Alexis Durand-Brault's  
movie "La petite reine"  
Bande originale du film "La petite reine"  
d'Alexis Durand-Brault.

### Who'll Take My Hand

I will stand under the flag  
I will be remembered  
Here's my place under the sun



<https://www.youtube.com/watch?v=eY5Dt71rCzI>