

Vallend blad:

Het mooie van de herfst:
de kleuren geel, oranje
fel rood in de zon, franje,
ontspannend, een kleurig palet.
Maar bij regen opgelet!



De dreiging van de herfst:
donkere wolken, grijs tot zwart,
hevige winden, verward,
beknellend, als een schilderij beklad.
De wegen glad van het vallend blad.



Het jaargetijde tussenin:
tijd van rust, van afbouwen,
van binnen en buiten, andere interesse,
schaatsen en tennis voor meer souplesse.
En wat minder tijd om te stressen.



*Dus ga niet te hard,
want door het blad geveld,
dan wel in het net bekneld,
of teveel in de bocht versneld:
Vallen voor een nieuw seizoen een valse start.*

De grootste prestatie in het leven is niet om nooit meer te vallen,
maar om iedere keer weer op te staan. E.Peeters.



Diana Krall – The Autumn Leaves

The autumn leaves
Drift by my window
The autumn leaves
Of red and gold
I see your lips
The summer kisses
The sunburnt hands
I used to hold.

But since you went away
The days grow long
And soon I'll hear
Old winter's song
But I miss you most af all
My darling
When autumn leaves start to fall.

The autumn leaves
Drift by my window
The autumn leaves
Of red and gold
I see your lips
The summer kisses
The sunburnt hands
I used to hold.

But since you went away
The days grow long
And soon I'll hear
Old winter's song
But I miss you most af all
My darling
When autumn leaves start to fall.



Amerikaanse Eik