

Vrijheid:

Weer een weekje
weer een feestje
weer genoten
met Genooten.

Rijdend op
rijdend in
rijdend door, maar
met elkaar.

Aan het stuur
natuur en cultuur
ieder uur, kwartier
met plezier.

Het ultieme gevoel
het weer soms zweel
later erg koel, een jassie
met toch veel passie.

dat is vrijheid
dat is blijheid
dat is wat ons bindt,
zelfs met tegenwind.



toeschouwers voor de dwarrelende rozenblaadjes in het Pantheon



Toine
150527

Freedom- Richie Havens

Freedom, freedom
Freedom, freedom
Freedom, freedom
Freedom, freedom

Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
A long way from my home



Freedom, freedom
Freedom, freedom
Freedom, freedom
Freedom, freedom
Freedom, freedom



Sometimes I feel like Im almost gone
Sometimes I feel like Im almost gone
Sometimes I feel like Im almost gone
A long, long, long, way, way from my home

Clap your hands, clap your hands
Hey, yeah

I got a telephone in my bosom
And I can call him up from my heart
I got a telephone in my bosom
And I can call him up from my heart

When I need my brother, brother
When I need my mother, mother
Hey, yeah [unverified]

