

Rabobank Omloop van Midden Nederland 130504



Met Anja

Weer wat lichamelijk van wat ongemakken te zijn hersteld besloten we om deze dag samen een tocht uit te kiezen. De keuze viel op de Omloop van Midden Nederland vanwege de kleine reisafstand naar het vertrekpunt te Woerden, de verschillende afstanden en het voor Anja redelijk onbekende fietsgebied.

Al meteen bij de start was het mooi weer, nog wat kil, maar de vooruitzichten oploend. Alleen weer die straffe wind, die we op de heenweg grotendeels mee hadden.

Een leuke anekdote al bij de eerste kilometer. Eén van de organisatoren gaf een management les: "Als iemand niet belangrijk is, moet je hem belangrijk maken!", dit als verhaal bij het ophangen van de pijlen, waarbij een brugwachter te Breukelen zijn assistentie moest geven/gevraagd werd naar hoe dit het beste bevestigd kon worden ter plaatse.

Daarna hebben we afscheid van elkaar genomen en ben ik achter deze groep aangegaan, die vooral bij het weer wegtrekken vol sprint ervandoor gingen en dus met 36 km/h achterhaald moest worden.



Onderweg haalden we nog een dame in, die bij een wegovergang langs de Vecht ook direct in mijn wiel kwam hangen. Ik reed zo'n 5-10 meter achter de groep want ik had inmiddels mijn lesje geleerd m.b.t. het rijgedrag in deze groep. De ene helft houdt zich aan regels en geeft aanwijzingen. De anderen zijn geheel niet gedisciplineerd en hebben kennelijk drang om afwijkend gedrag te vertonen en daarmee anderen in het gevaar te brengen. Zo kon ik ternauwernood een paaltje te Breukelen al van mijn fiets springend ontwijken dat ik niet had kunnen zien doordat de groep alle kanten uitwaaierde en geen signaal afgaf.

Afijn de dame kwam uit Weesp en had een steert, blond en toch ook wat gewicht, maar buiten dat dus ook een stel doortrappers onder zich. Op een gegeven moment sloegen wij af en wensten we elkaar nog een mooie fietstocht toe. Zij was behoorlijk rood aangelopen en ik denk dat ze blij was dat ze nu even alleen verder kon.

Verder flink doorgetrapt tot in Huizen bij één van de 3 deelnemende fietsclubs. Daar heb ik de groep de groep gelaten en ben alleen verder gegaan. Routebeschrijving verder niet meegekregen (zelf ook niet aan gedacht) en dus op vertrouwen achter de pijltjes aan. Helaas, niet logisch/en-of slecht gepijld dus bij Soesterberg de weg kwijt en vanaf dan ook maar een eigen route bedacht. Ik wist dat de Amerongse berg meegenomen werd en verwachtte daar dan ook weer in het spoor te kunnen komen. Dit bleek uiteindelijk ook goed uit te pakken, alleen werden de kilometers daarmee wat uitgebreid, want nam ik een mooie route door Amersfoort (leuke kleine straatjes, net de Middeleeuwen) en ook nog eens de Amersfoortse berg bij het Meander ziekenhuis (Ignace's place). Nog een stuk door de bossen (zandpad) om vervolgens richting Scherpenzeel de aansluiting met de Omloop weer te maken.

De Amerongse berg op was al moeizamer dan gebruikelijk, snelheid in het begin en het toch op redelijke snelheid zelf doortrekken hadden energie gekost en ook zat er al 110 km in de benen, wat dit jaar nog niet veel was voorgekomen. In Doorn een glas cola genomen en Anj gebeld, die ook net de 100 km-ronde had afgerond. Prima prestatie van haar en ze heeft een mooie tocht gereden.

De laatste 75 km zouden zwaar worden. Vooral de ZW-wind kracht 4/5 volop van voren. Af en toe zelfs de 18 km op de teller en zeker tegen het eind niet harder dan zo'n 23,8 km/h. Maar toen was de stelling ook om uit te rijden en gezond (?) thuis te komen. Door Utrecht een mooie weg gevonden naar de Meern (nieuw en ook de wijken hierlangs waren gigantisch) in plaats van bovenlangs, de geëigende route naar Woerden. Ik wilde echter niet meer naar WTC, maar zo kort mogelijk naar huis.

Thuisgekomen belde Shirley op en jawel, een gezellige avond lag toen in het vooruitzicht. Super.



Afstand: 193,86 km
Tijd: 7:13:27 uur
Gemid: 26,8 km/h
Max: 49,2 km/h