

Rondom de Lek 16-09-2012

Met: Erik



Met WMS 13+ afgesproken om in september op zondagen tochten te gaan organiseren.

Er lag een verzoek om in ieder geval de "Kinderdijk" langs Vianen aan te rijden, een tocht van ca 105 km – recht toe, recht aan.

Dus twee weken terug op de mail gezet en warempel 1 aanmelding en wel van de 'gastrijder' Erik, die dit jaar al een aantal keer heeft meegereden. Natuurlijk zijn er geweldige redenen om af te zeggen, maar ook geweldige redenen om juist wel mee te gaan.

Afijn, getweeën dus afgesproken om omstreeks 8:30 uur te vertrekken.

In het begin scheen de zon en beloofde het een mooie dag te worden met temperaturen oplopend tot 19-20 graden Celcius. Helaas nadat het "Lek" gevonden was werd de bewolking zwaarder, gelukkig was de temperatuur al wel wat opgelopen, en was er van enig zonnestraaltje niets meer te vernemen tot we het "Lek" weer waren gepasseerd. Ook dat was maar voor even, maar toch.

Erik gaf het tempo aan en van meet af aan was dat er vol in gaan. Ik heb sowieso altijd het eerste uur last om in mijn ritme te komen, maar met lichte wind in de rug konden we een mooie snelheid maken.

Toen we uiteindelijk meer zuid/zuidwestelijk gingen rijden, met name richting de brug bij IJsselstein/ Nieuwegein/ Vianen/ Lexmond merkten we dat er toch wel wind was. Later zou deze nog wat sterker aanwakkeren vanuit het westen, zodat we in de Alblasserwaard behoorlijk wind tegen hadden. Erik had het meteen in een breder perspectief verwoord: dan wordt dit toch een prestatietocht en voegde direct de daad bij het woord. De koppen omlaag, handen in de beugels en stoempen met 30-31 km/h tot aan Ameide.



Erik bij één van de vele molens onderweg.



Hier was de koffie gepland, maar om 10:10 uur nog geen lichtje in de zaak te bekennen. Dat was toch wel een tegenvaller, die we wegrede met weer eens diep adem te halen en ons weer op te laden voor het vervolg. De keuze gemaakt om niet via de dijk te blijven rijden, maar om door de weidegebieden en dan via het kanaal met de rietkragen op Kinderdijk aan te rijden.

Plannen zijn er om vanaf geweken te worden, dus toen we eenmaal bij Hardinxveld-Giessendam de HSL-lijn hadden bewonderd, dus wat zuidelijker dan gedacht waren uitgekomen, werd het tijd opnieuw een route rechtstreeks naar Alblasserdam in te voeren en die te gaan volgen.

Prachtige, kromme weggetjes, waarbij we ons af en toe in begin vorige eeuw waanden, brachten ons in Kinderdijk.



Met een flinke zon zou het hier flink druk zijn, maar vandaag konden we rustig doorfietsen en waren de molens wel zichtbaar tegen de grauwe lucht, maar was dit geen reden om uitgebreid stil te gaan staan. Wel waren we aan een kop koffie toe en dus nog voor het pontje hebben we deze met een stuk appelgebak genuttigd. By the way, het merk "Wisselbier" kenden we niet en de jongste bediende begreep het ook niet goed, want een uitgebreide uitleg volgde.

Bij het pontje, zoals al gezegd, even het openbreken van de lucht en een zonnetje op de rug, wat aangenaam aanvoelde. Daarna als de wiedeweerga op richting Gouda, want beiden hadden we nog een middagprogramma op ons verlanglijstje staan. Het nieuwe fietspad vanaf Lekkerkerk tot aan Stolwijk is fantastisch mooi en rustig en met de wind in de rug vlogen we zo op huis aan.



Een geslaagde en gezellige tocht ligt nu alweer achter ons en wie weet wat nog volgt dit jaar.

Statistieken:

afstand	125,78 km
tijd	4:26:35 uur
gemid. snelheid	28,3 km/h
max. snelheid	42,3 km/h