

# Rondje Maarsbergen, Zelhem, Elten 211,2 km – 110515

**Met: Harm**

Na vorige week een voorproefje op een eigen tocht te hebben genomen en Maarsbergen een geschikte uitvalsbasis bleek (beiden evenredige reistijd en direct binnen bereik van heuvels) besloten we dit vandaag weer als startpunt te gebruiken.

Idee is om wat beginnende heuvels te hebben op de Heuvelrug, waarna de Grebbeberg en de Posbank een opmaat zouden zijn naar de Eltenerberg.

Met een mooie start, waarbij de zon zijn best deed om de licht beregende bestrating weer droog te krijgen, hebben we het begin van de route van vorige week opgepakt. De Amerongseberg, Thijmseberg waren de eerste serieuze klimmetjes, waarna Toine toch vond dat de achterband opgepompt moest worden (was toch al wel erg leeg). Na de vorige dag was dit niet eerder bij hem opgekomen, oorzaak lag in eerste instantie aan de “zwarte” benen, maar de hobbels in de weg kwamen toch door bij de ontwakende hersenen. Daarna bolde het beter en leek er van vermoeidheid wel wat te zitten, maar niet onoverkomelijk voor de gedachte aan de 180-200 km die Harm in gedachten had.



Zoals gebruikelijk keuvelden we er weer flink op los, soms serieus, dan weer over het weer en het landschap.

Zo komt het ook voor dat de route niet conform planning gaat, een wegopbreking bracht ons daardoor op weer een extra klim midden in Oosterbeek, maar dat dit ook z'n charme heeft en ons nieuwe inzichten geeft is mooi meegenomen.

Hierna werd het weer saai, de bewolking nam toe en het werd steeds donkerder, al kwam ook af en toe de zon weer door toe we Arnhem omtrokken waren. Zo reden we heerlijk door voorbij Doesburg naar Zelhelm (al was dat allemaal weer noordelijker dan gewenst), alwaar we toch besloten weer zuidelijker te gaan en zo snel mogelijk naar Elten te rijden. Ja, dat was toch het einddoel van de rit en daar zouden we onszelf op broodjes trakteren. Om 14:00 uur was het dan toch zover, de Eltenerberg was beklommen en de verse, Duitse broodjes met koffie lagen voor ons.

Natuurlijk hadden we weer mazzel. Na al een bui met ook hagel net voor Elten ervaren te hebben, was onze koffiepauze op de juiste tijd. Een geweldige regenbui passeerde op dat moment en wij zaten heerlijk binnen op te warmen.



Daarna geen spat regen meer gehad en met de wind vaak op kop, de snelst mogelijke route naar Maarsbergen genomen, waarbij we zo veel mogelijk de obstakels/heuvels wilden vermijden.

Kortom, weer een succesvolle daginvulling, met 211,2 km, 1127,5 hgtm en gemid. van 24,5 km/h.