

Rondje Maarsbergen, Rhenen, Wijk bij Duurstede 71,4 km – 110508

Met: Harm

Eigenlijk zou dit een reguliere OEDZIOD-tocht dienen te zijn. Echter,

Vele afzeggingen op een laat tijdstip riep het besluit over zich uit om de gehele organisatie maar stil te zetten. Ruud had met Ignace al het een en ander geregeld, maar dit kan tot 22 mei wachten. En Paul zal het zeker geen frustraties opleveren om niet te fietsen. Dus de weg lag open om een andersoortige rit te maken, die wij samen direct aanpakten.

Ook tussentijds met Hans contact gehad, die ook wel wilde, maar de avond ervoor toch sms-te dat “het niet ging lukken”. Evenzo was Johan nog benaderd en die zou het laten weten. Om 8:00 uur 's morgens belde hij keurig af wegens een diepzittende verkoudheid. Gezondheid!

Zo bleven we nog steeds met z'n tweeën over, maar kan dat de pret niet bederven.

Harm had een mooi tussenvoorstel gedaan, waarbij we allebei ongeveer even ver met de auto moesten rijden en we meteen in het heuvelachtige terrein zouden zitten. Maarsbergen is een prima uitgangspunt om te verzamelen en we hadden meteen aansluiting met een ‘pensionada’ met een dure Mercedes. Hij kwam uit het hotel kijken of we zijn auto niet geraakt hadden en wist tegelijkertijd te vertellen hoe bedorven de mensen zijn. We hebben hem uiteraard een prettige zondag gewenst.



Doordat we al vaker in het gebied rijden konden we, ondanks dat we geen tocht gepland hadden, een uitdagend parcours rijden, zodat we de Amerongseberg en Grebbeberg beiden konden klimmen en onderweg ook de Thijmseberg nog mee wisten te pakken. In Rhenen hebben we op de bekende plaats koffie met gebak genuttigd. Hier werden we geheel opgenomen in een groep uit Beuningen (ingesloten als in een peloton op de weg), die zelfs eerder hun koffie hadden dan wij.

Verder op weg, de brug over, aan de andere kant van de Rijn richting de oversteek naar Wijk bij Duurstede. Hier hadden we wind in de rug, dus schoot dat op.



Enmaals met de pont over werden we door de toerbegeleiders van de “Giro Classico Utrecht 2011” dwarsgezeten, namelijk niet over de dijk naar Amerongen. Dat was ook niet het plan geweest, maar toch even meegemaakt. Het laatste deel was door de bossen naar Maarsbergen, waarbij we al concludeerden dat deze rit zeker één van de standaarden zou kunnen zijn, zowel links- als rechtsom.