

Peter van Pedegem 146,6 km – 110416

Met: Harm en Anja

Wegens de vakantie van Anja en Toine naar St. Rémy Frankrijk aansluitend aan deze rit, verzamelden we in Oudenaerde bij de start.

Na het inschrijven van Anja konden we op pad en in het grote veld (laat starten heeft zo zijn nadelen) zijn we in rustig tempo de eerste 40 km gezamenlijk opgereden. Anja had wat moeite om het wiel te houden, niet vanwege de snelheid, maar door het duwen van allerlei andere heren die graag in de rug van Harm en Toine wilden rijden.



Na de eerste drinkpost zijn Harm en Toine doorgedaan op de 145 km-route, terwijl Anja na de pit(s)top haar ronde van 105 km alleen zou rijden. Een kleine 15 km later volgde een knal én het blokkeren van het achterwiel van Harm, spaak gebroken.

Hoe bereik je een materiaalpost? Ja, door het nummer te bewaren, maar goed de enveloppe met papieren worden meteen weggegooid want dat heb je niet (direct) nodig.



Al gauw kwam een motor van de organisatie langs die we aanhielden en zo konden bellen. Een noodplan was te wachten op Anja, want die was wel verstandig wisten we.

Wachtende en bellende kwam zij inderdaad langs, maar kon niets meer doen en gedrieën wachten had geen zin. Al met al na drie kwartier kwam een MAVIC-materiaalwagen, waarbij de conclusie glashelder was: niet meer doorrijden. Harm is ingestapt en linea recta naar Bunschoten en de fietsenmaker De Ridder gereden. Toine is doorgedaan en heeft de snelheid wat aangepast. Na een mooie tocht te hebben uitgereden zijn we toen op weg gegaan naar Frankrijk. Jammer dat we niet even met z'n allen na hebben kunnen genieten.



Uitzicht bij
“Pech onderweg”



Diverse groepen zonder
reservewiel of mededogen;
sommige wel met humor.

Statistieken:



▼ Pech moment voor Harm.

