

Ronde van Vlaanderen 146,3 km – 110402

Met: Harm

We wilden omstreeks 8:00 uur op de fiets stappen en vandaar dat we om 5:30 uur in Meerkerk afspraken. Na een rustige en gezellige rit kwamen we bij Ninove aan, alwaar een 3 km lange file stond om te parkeren. Dat was niet ingecalculeerd en door toch volhardend in de file te blijven stonden we uiteindelijk toch op een goede plek (d.w.z. makkelijk en niet te ver van de start/finish).

Harm had zijn plaatje al thuisgestuurd gekregen, Toine niet. Daarom moesten we alsnog in de rij. Het bleek dat de Nederlandse post zaken had teruggestuurd (zaterdag was het echter wel met de post aangekomen). Dus met een geheel nieuw startnummer later dan gedacht kunnen starten.

Het bleek voor de organisatie ook weer een ervaring te zijn. Zo'n 20.000 deelnemers was zeker op de Paterberg en de Koppenberg een groot probleem (opstoppingen en dus niet geheel te rijden). Ook door de drukte op de weg konden we niet echt van de omgeving genieten en dat juist op de mooiste dag van het jaar { zon en temperatuur oplopend tot 24,5 gr. C. }. Verder was het net de echte Ronde, behoorlijk wat toeschouwers die ons aanmoedigden.



Een biertje ging er natuurlijk na afloop goed in. Proost Harm, na deze ervaring op de volgende uitdaging.

Toine:





Harm:



