



Minivakantie Maastricht 140905-07

met: Anja, Shirley en Hans



Met vrienden in Maastricht

..... *het hoofd geheel verlicht.*

Twee weken terug spontaan besloten om een weekend met elkaar allerlei zaken te vieren. Langdurige vriendschap, verjaardagen Hans en Anja, en 29^e trouwdag H&S op 7-9. Thomas heeft dit geregeld via zijn stageplek bij NH-hotels, waarbij we dus een mooi prijsje kregen op uiteindelijk twee luxe kamers.

05-09:

Vrijdag's aangereden na Anja op haar werk opgehaald te hebben. Hans en Shirley waren er al eerder. Zij hadden een "nieuwe" BMW opgehaald in Duitsland, waar ze door Sylvester waren afgezet. Een soepele bolide kunnen we wel stellen.



Om 17:30 uur zaten we dus uitgebreid op het terras van het NH-hotel (fietshotel) Maastricht aan de triples en dubbels, waarbij een groep onverlaten zich later ook nestelden. Eén van die ondeugden durfde 'pensionadas' naar ons in de mond te nemen. Helaas voor hem was zijn luier nog niet uit en werd hij door Hans en ook zijn eigen groep meteen afgedroogd.



Daarna zijn we met de bus naar het centrum gegaan. Het viel meteen op dat we een omweg maakten en zo aan de andere kant van de markt afgezet werden. Dat kan anders.

Fietshotel NH Maastricht.



Rustig keuvelend en genietend van de zonovergoten straten, pleinen en terrassen op weg naar een restaurant. Op een terras wilden de mannen nog een voorafje nemen, maar de dames hadden trek, zodat we verder op zoek gingen. Wel een keuze gemaakt om buiten op een terras te eten en zo hebben op het O.L. Vrouweplein een mooie stek gevonden waar de spiesjes en friet ons voortreffelijk smaakten.

Onderweg naar het restaurant had Shirley al haar charmes al in de weegschaal gelegd en een kaartje bemachtigd voor een taxi voor de terugweg. Toen we dan ook bij vertrek niet direct de juiste contacten kregen met andere taxi's werd er niet gearzeld en de voornoemde taxi gebeld. Een klein kwartiertje later kwam de BMW (what else?) dan ook voorrijden en bracht ons terug naar het NH-hotel. Een mooi begin in stijl afgesloten.

06-09: trouwdag Hans en Shirley

Uitgeslapen zaten we om 9:00 uur aan het luxe ontbijt en daarna de stoute schoenen aan voor een dag winkelen, terrasjes aandoen, allemaal op zijn gemakje. Wandelend naar de stad langs de Maas, waar alles al in het teken stond van de



"Flikkendag Maastricht".



Meteen in de eerste de beste winkelstraat de snoepwinkel voor dames in gegaan op zoek naar koopjes schoenenzaak). Niets van onzer gading en zo ging dat nog een tijdje door. Al snel bleek dat de uitverkoop al vroeger was aangevangen en we eigenlijk achter het net visten.

Op een terras aan het Vrijthof in het zonnetje een kop koffie met Limburgse vlaai genoten, waar we besloten niet verder meer te zoeken en een wandeling te gaan maken.



Na in het hotel ons op een korte wandeling te hebben omgekleed zijn we met de BMW naar Valkenburg gereden met de bedoeling langs de Geul te lopen.

Helaas geen geschikte parkeerplek gevonden en doorgereden naar Hulsberg. Hier eerst de AH ingegaan voor een picknick. Daarmee was begin gemaakt en bij de eerste beste gelegenheid op een bankje heerlijk zitten eten, zodat we weer geheel opgefrist waren om een prima wandeling door het schitterende Limburgse land te maken.

Na deze lange dag besloten we om niet meer in Maastricht te gaan eten, maar in het restaurant van het hotel te bestellen. Hier bleek een groot gezelschap te dineren, maar we zouden in de bar geserveerd krijgen.

- 🍴 Een heerlijk menu met een aangepast voorafje voor ieder van ons, zwaardvis als hoofdgerecht en als slotstuk "misérables" een parfait, kersen (3) en vanilleijs.
- 🍴 Een gezellige ambiance, maar wel erg warm (geen airco?).

Na het diner sloeg de vermoeidheid toe, nachtrust.

07-09:

Gezamenlijk nog ontbeten, langdurig mede door het koffie halen van Anja. Het gras is aan de overkant altijd groener, zo ook het gevoel bij koffiezetapparaten. Mocht de pret niet drukken. Hans en Shirley gingen nog op bezoek bij vrienden in Maastricht en wij besloten nog 'even' de fiets op te gaan.



Na het afscheid van elkaar van dit gezellige weekend (herhaling zeker in een andere stad), zijn wij overgestoken bij station Randwijk (MECC) en konden we meteen aansluiten op de



"Amstel Gold Race-route"
(deel rood gemist).

Gelukkig was er soms geen helder bordje te zien, zodat we een lunch op een idyllische plek hebben genuttigd bij *Brasserie Schaloen* naast het kasteel Oud-Valkenburg.



Daardoor de Keutenberg gemist.





Het vervolg stond in het teken van uitrijden, maar onderweg kwamen we nog terecht te midden van de

Boels Rental Ladies Tour



[Hier werd ik op de Geulhemmerberg (de finish), terwijl ik netjes afstand hield van de dames, gesneden door de RABO-wagen.]

Onderweg de bekend topjes gehad: Bemelerberg, Wolfsberg, Loorberg, Gulperberg, Kruisberg, Eysenbosweg, Fromberg, Cauberg, Geulhemmerberg.



Fromberg

Een prima afsluiting van dit verfrissende weekend.