

Gravelty Viking 76,2 km

240225 Mookerplas, pastoorsdijk Plasmolen

Met:



# GRAVELTY VIKING

## ONLY FOR REAL VIKINGS!

Door het Rijk van Nijmegen en het Duits Reichswald

Een heerlijk grind, gruis en bospaden rondje door het Rijk van Nijmegen en het Duits Reichswald. Vanaf de start fiets je veelvuldig door de prachtige Nijmeegse bossen. Via de heuvelachtige open velden rondom Groesbeek zet je koers richting het zuiden, waar de afdaling van de Sint Jansberg en een finale terug door de Nijmeegse bossen op je wacht.



De eerste versie was 82 km, echter op de ochtend van de tocht kwam nog een mailtje binnen met een aangescherpte versie wegens vergunningen om op terreinen te komen (we willen de relatie met de gebiedseigenaren goed houden).

Het fietsseizoen is begonnen, de eerste weken zal het met nadruk liggen op de graveltochten, uitdagend en in een mooie natuurlijke omgeving met weinig verkeerslast. Ook de lente langzaam te zien ontwaken, vandaag nog een enkele witte bloesem, maar al wel wat vogelengezang geven aan dat het al aan de deur klopt.



Maar goed, even terug.

De weken hiervoor minimaal de fiets kunnen berijden. Oorzaken lagen in het weer, nat en koud, zeker het grauwe dat geen motivatie geeft om plezier aan mijn sport te beleven. Het hoog houden van de conditie dus mondjesmaat, ook met het afgelasten van een enkele tennisavond en de zaterdagochtenden schaatsen door problemen met het stabiele (bochten)rijden van de laatste maand(en), de "elfsteden schaatsdag" van de jeugd en het overlijden van Heleen.

Ook het weer van de afgelopen dagen gaven me nog niet het gevoel van 'we gaan eens lekker fietsen', maar betaald en niet gaan is zeker gebaald. Voor deze zondag zag het er in ieder geval droog uit, dus dan maar de stoute schoenen aangedaan en gaan.

Heerlijk uitgerust op pad en met een zonnetje van voren. Helaas namen onderweg de wolken alweer de overhand en met enkele miezerdruppels werd ik er ook niet echt vrolijker op. De gedachten dat de afgelopen week het kletsnat was geweest en er dus ook wel vele plassen en modderpoelen zouden zijn maakte het er niet beter op. Maar goed, eenmaal op weg is er pas later een weg terug, na gedane zaken.

Een 'koel' onthaal door Max, kan hij niets aan doen op zo'n winderige plek, maar met een box vol happen en nog een kop koffie kon ik de tocht aanvatten.

Het begin zeker, als verwacht, glibberig met onnoemlijk veel plassen over smalle paden. Goed om weer eens je techniek te <contro>leren, maar ook wel opletten om niet uit te glijden en een hele tocht met natte, vuile kleding rond te gaan. Gelukkig het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht. Later werd het beter, meer bredere paden en enkele droge singletrack en lang rechte stukken om ook wat tempo te maken. Een mooie, uitdagende tocht met de lastige klimmen door modderige sporen van mijn voorgangers, heerlijke lange afdalingen en uiteindelijk een mooie wandel-/fietspad langs het water om binnen te komen.



Een grensoverschrijdende dag:  
naast Zuid-Holland, Utrecht,  
Gelderland en Zuid-Limburg  
ook Duitsland aangedaan.



Onderweg nog van de zon kunnen genieten, die ook voor een vrolijkere noot van deze tocht bracht, al bleef de temperatuur en de wind nog niet echt aangenaam.

Toch wel blij deze tocht gedaan te hebben en ook wel leuke gesprekjes onderweg gehad. Op het eind door Jacco nog op de film gezet (en mogelijk onderweg ook nog met de drone). Moe en voldaan na een pasta en een 0.0-warsteiner weer terug naar huis.

