



**Frankrijk, mei 2014**

2 mei 2014:

Hiervoor waren we vrijdag 's middags al op reis gegaan en in een hotelletje op 500 km onze overnachting gehad. Hier in een geluidsdichte en lichtwerende kamer geslapen, wat ons uitslapen bevorderde en ons het ontbijt bijna misliepen. zo'n 10 minuten te laat stormden we naar beneden, onopgemaakt, en vonden de bijgerechten al in de pot (geen hond gelukkig). De service medewerksters lieten zien waarvoor ze stonden en zo zaten we een kwartier later in een aparte ruimte aan een superontbijt met croissantjes, stokbrood, allerlei lekkernijen waaronder ook veel fruit en natuurlijk thee en koffie.



Subliem en mochten ze dit lezen, alsnog bedankt!

3 mei 2014:



De 2<sup>e</sup> reisdag was het nog een 300 km tot Macon, waar we eerst onze startbewijzen zijn gaan ophalen. Dit ging niet van een leie dakje, want de voorinschrijving was niet gelukt. Het vermoeden had ik al, want een betaling was niet gelukt. Toch had ik bij oproepen van de site toch steeds de aanmerking dat ik al ingeschreven was. Afijn, na systemen naggeaan te hebben en we niet als rechtmatig ingeschreven te zijn geregistreerd, hebben we ons opnieuw aangemeld en zijn we ook zeer servicegericht en uiterst vriendelijk geholpen. Daarna hebben we het hotel opgezocht in het centrum van de stad. De parking was smal, maar afdoende en de kamer was eenvoudig. Ik was er meteen van verzekerd dat ik me niet eenzaam zou voelen 's nachts, zelfs als Anja er niet bij zou zijn.

Na ingecheckt te hebben zijn we de "binnenstad" gaan bezichtigen. Dit was niet zo groot, maar toch de moeite waard met wat mooie gebouwen en plaatselijke tafereeltjes. Het stramme van twee dagen in de auto was gelijk verdwenen. Ook zijn we een kledingzaak in geweest, waar ik met een nieuwe spijkerbroek en blouse supermodern weer buiten trad.

Echt vakantie?

*IMPRESSIE MACON*



foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>

4 mei 2014:

Natuurlijk het eerste doel van deze werkonderbreking van een week:

**La Bourgogne Cyclo 140504**

**met: Anja**



*Met mijn vrouw eensgezind*

*..... recht tegen de Noorderwind.*



afstand	141,8	km
hoogte	2846	hm
tijd	6:12:22	uur
gemid	22,8	km/h
max	60,0	km/h
pauze	0:07:33	uur
Totaaltijd	6:19:54	

*Zie voor meer over deze tocht het aparte verslag.*



5 mei 2014:



Na deze enerverende tocht was het goed uitrusten en doordat we tijd genoeg hadden voor het inchecken in Le Clos du Merle (17:00 uur) besloten we niet de autoweg te nemen, maar met wat siteseeing de dag aangenaam door te komen.



Bezoek aan het stadje Beaujeux (foto museum bezoek) en een mooie route zuidwaarts.

Ter plekke was het zoeken, Mateau Taylan was vlakbij Savigny, de weg naar Taylan snel gevonden, maar waar lag nu het huis? Na wat op-e-neer te zijn gereden in de omgeving zagen we bij toeval toch de bewegwijzering en waren uiteindelijk al drie keer op 100 meter er vandaan geweest.

We werden ca. 16:00 uur spontaan welkom geheten door Evelyne, de gastvrouw.

foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>

Het huisje lag er op een schitterende plek en was idyllisch om te zien.



Natuurlijk na wat geïnstalleerd te zijn was er tijd over om een wandeling te maken voor het eten, waar we de boodschappen al voor hadden gedaan tijdens onze zoektocht naar Le Clos du Merle.



*Al lopend weten ze toch te rijden!*

Hier hadden we ook weer het landelijk besef, want nadat een boer op brommer met zijn hond er vooruit/achteraan hollend ons passeerden wisten we al dat hij de koeien (loeiend van de zware uiers waren wij ze al voorbij gegaan) ging ophalen en zo liepen we op de troepen vooruit.

Toch vermoeid na een minder intensieve dag gingen we tevreden te rusten.

foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>

6 mei 2014:

Heerlijke ochtend, mooie dag in het vooruitzicht, dus de fiets op vandaag. Een tocht uitgezet naar het westen en dan omhoog naar d'Oingt, wat het mooiste stadje uit de omgeving moest zijn en dus een uitgangspunt om deze te bezichtigen en daar de pauze ook te nemen. Daarna zouden we zuidelijk onze route richting ons huisje weer afronden.



Zo gezegd, zo (niet helemaal) gedaan. Een prachtig landschap met klimmen en dalen, waarbij we ook vrij snel al het hoogste punt bereikte, namelijk naar de uitkijktoren boven aan de Crêt d'Arjour. Stevige klim het laatste stukje.



Daarna als gepland naar d'Oingt en vlak voor dit Middeleeuws stadje al geluncht, nu ja een kop koffie genomen in een plaatselijk restaurant (geen broodjes) en de meegenomen broodjes buiten genuttigd. Na de bezichtiging, een weg naar het kerkje omhoog was eigenlijk al dat er was, dachten we retour te gaan. Ja, ja, het zal niet waar zijn, een soortgelijke naam op de bordjes gevolgd als ik in mijn hoofd had en zo kwamen we toch nog noordelijker uit dan gedacht. De kaart nog eens bestudeerd en met toenemend wolkendek (waar blijft de zon?) de kortst mogelijke route terug in ons opgenomen en gaan volgen. Een stuk grotere weg voor de snelheid en daarna zo snel mogelijk weer de luwte in en ons weer opgenomen voelen in het landschap, heerlijk.



Eens een ....., altijd een .....



Tocht:			
afstand	95,14 km		
hoogte	2134 hm	2,2%	
tijd	5:01:46 uur		
gemid	18,92 km/h		
max	59 km/h		
pauze	1:41:40 uur	25,2%	
Totaaltijd	6:43:25		



foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>

7 mei 2014:

Het beloofde een troosteloze dag te worden en dus niets voor een fietstocht, noch voor een wandeling. Dat laatste sprak mij toch iets minder aan vanwege het weinig wisselende terrein bij het lopen. Lyon is een stad waar normaal gesproken altijd voorbij geraasd wordt en dus nu we in de buurt zijn een mooie gelegenheid om deze "oude" stad ook eens te bezoeken.

Van Evelyne kregen we gedetailleerd advies, zij kwam uit Lyon, en kaarten mee om de meest interessante plekken te bezoeken. Ook haar voorstel om direct onder het Place Bellecour te parkeren hebben graag opgevolgd. Vandaar uit waren we direct in het centrum van de bezienswaardigheden. Meteen al waren de ogen geheel geopend, want de Kathedraal - de Notre Dame de Fouvrière - was van hieruit al te zien.



Na eerst door de binnenstad getrokken te zijn en onder de indruk te zijn van dit gedeelte, zijn we omhoog gelopen naar de Kathedraal. Hier rondgekeken en door de tuinen weer afgedaald. Net beneden begon het te regenen en zijn we snel op een terrasje onder een luifel aan de koffie gegaan. Op dat moment was er ook een telefoontje van Ria m.b.t. het overlijden van Joop (ALS) en de bevrijding voor hem en Lotje. Helaas zouden we niet bij het afscheid op vrijdag erbij kunnen zijn.

Doordat het wat bleef regenen zijn we schoenenzaken in gegaan voor Anja, haar wensen zijn echter niet te vinden. En gaandeweg (werd het ook droger) trokken we weer richting auto om naar Taylan terug te keren. De zon was weer geheel terug en zo konden we nagenieten in de tuin.



---

foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>

8 mei 2014:

De planning is subliem, vandaag zou het weer een zonnige dag worden en dus tijd om de ijzeren rossen weer in stelling te brengen (nou ja, carbon/aluminium dan). Een route gemaakt, die nu eerst wat oostelijk en vervolgens naar het zuiden zou afbuigen naar St. Laurent. Van daar uit weer noordwestelijk terug naar Le Clos du Merle. Niets minder dan waar: een prachtige tocht met geweldige klimmetjes en uitzichten. Wat een rust en mooie wegen in dit gedeelte van Frankrijk. Een lust om in te fietsen. Woorden schieten tekort, dus ...



genieten ...



en afzien.



selfie ...



boven op de top ...., alhoewel..



koud .....



blij .....



moe en warm.

foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>



cultuur .....



natuur en historie.....



op wacht.



roos.....



meer kleur.....



paarse weiden.



Boven op het plateau !



Tocht:			
afstand	78,70 km		
hoogte	1832 hm	2,3%	
tijd	3:59:40 uur		
gemid	19,70 km/h		
max	60 km/h		
pauze	1:52:26 uur	31,9%	
Totaaltijd	5:52:06		



foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>



9 mei 2014:

Afsluiting van deze mini-vakantie. Naast het herstel van de zeer zware verkoudheid is ook het hoofd wat meer op afstand gekomen van het werk. Niet wetende wat er weer aan veranderingen zijn geweest deze week geeft dit weer even lucht naar de toekomst. Een laatste keer voorgezet een fantastisch ontbijt en dan inpakken en wegwezen.



Inderdaad voldoende tijd vertoefd in deze omgeving, alles gezien en ervaren en met een goed gevoel kunnen terugkijken dat we de hele omgeving wel zo'n beetje uitgekamd hebben. Op weg naar huis, maar zoals overdacht niet rechtstreeks. Dus nadat Anja het stuur had overgenomen stelde ik de navigatie in op "Orval". Aan de grens van Frankrijk, Luxemburg, België gelegen was dit niet zo heel ver om en de abdij bezichtigen leek ons een welkome onderbreking van de reis. Niet in één keer doorgassen, maar genieten van nog wat zon zou welkom zijn.



En zo geschiedde, al zag het er onderweg niet naar uit. Ook Thomas gaf middels een foto te kennen wat voor een weer er ons te wachten stond, erbarmelijk! Hoe noordelijker we kwamen, hoe harder liep de temperatuur terug en was er op een gegeven moment ook regen. Gelukkig ging dat voorbij en naarmate we de abdij naderde hoe zonniger het werd. Nog wat gedoe met de TomTom, die anders wilde dan de bordjes, maar via een heel mooie bosrijke weg waren we er rond zessen.



Meteen een geweldig aanblik van de abdij en toen wisten we nog niets van de historie die we zouden aanschouwen. Na een dikke twee uur bezichtigen en een film van het kloosterleven te hebben aanschouwd, gingen we weer verder op huis aan. Twee dozen Orval konden we vanzelfsprekend niet laten staan.



Voor het donker thuis, een heerlijk biertje, nog wat lamplendig voor de buis en uitgeblust naar bed. De herinnering goed aan de afgelopen week en zeker het toetje van de "Orval"-abdij.

Volgende keer een zelfde afsluiting? Mogelijk met een extra overnachting voor nog meer het relaxed reizen gevoel?

*Anja, bedankt voor de heerlijke week, Toine.*

---

foto's van deze vakantie (Macon, Taylan, Lyon en Orval):

<https://plus.google.com/photos/107769415051692118629/albums/6011752175020736817?authkey=CJul76qqmYHNggE>