

Magisch

Twijfel over wat te doen
fietsen of sportschool
de een buiten het seizoen
de ander het symbool
van zweet door de reet.

Bij twijfel niet doen
is al langer het devies
en daar wringt meteen de schoen
want als ik nergens voor kies
erger ik me geel en groen.

Gelukkig werd ik afgeleid
de natuur zelf trok me aan
schoonheid tentoongespreid
bij een enkele blik uit het raam
dubbele kleurpatronen uitgespreid.



Als een glazen koepel
vangend de schoonheid van topaas
een kleurrijk, gevarieerde hoepel
een scheidslijn als schelle aria's
donker en licht schakelen soepel.

CATCH THE RAINBOW – RITCHIE
BLACKMORE'S RAINBOW

When evening falls
She'll run to me
Like whispered dreams
Your eyes can't see

Soft and warm
She'll touch my face
A bed of straw
Against the lace

We believed we'd catch the rainbow
Ride the wind to the sun
Sail away on ships of wonder

But life's not a wheel
With chains made of steel
So bless me



Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn

We believed we'd catch the rainbow
Ride the wind to the sun
And sail away on ships of wonder

But life's not a wheel
With chains made of steel
So bless me, oh bless me, bless me

Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh



<https://www.youtube.com/watch?v=Q-aHeoLuMDY>