

TV18/1059 Crossing

Altijd de keuze
na het raceseizoen
binnen of buiten de leuze
ofwel het beide doen
bewegen blijft echter reuze.

Buiten heeft als voordeel
veel frisse lucht
uitdagender, minder ritueel,
geen hang naar gemakzucht
maar het fietsen als een cocktail.

Binnen is meer afgegrensd
een programma om te volgen
stevig als dat is gewenst
maar het blijft eentonig opvolgen
en klimaatvriendelijk begrensd.



Positief denken



*Als ik dat zo inschat
is crossing van paden
ook al is het nat
te prefereren in daden,
behalve dan het modder gespat.*

Uiteindelijk valt daar mee te leven
een douche en warme kleding
helpen tegen het beven
en stimuleren de beleving
van de heroïek na te streven.

Het past ook beter bij mijn karakter
buiten gebaande paden treden
zwoegen ploeteren in de bagger
het gevoel te hebben gestreden
en niet te trainen als een kachtpatser.



Het trekken aan 'dood' materiaal
al dan niet in een groep
met gelijkgestemden in een zaal
de resultaten direct onder de loep
en het onophoudelijke, monotone kabaal.

*Nee, als ik dat zo inschat
is crossing van paden
ook al is het nat
te prefereren in daden,
behalve nogmaals, het modder gespat.*



"Crossroads" – Eric Clapton

I went down to the crossroads
Fell down on my knees
I went down to the crossroads
Fell down on my knees
Asked the Lord above for mercy
"Save me if you please"



I went down to the crossroads
Tried to flag a ride
I went down to the crossroads
Tried to flag a ride
Nobody seemed to know me
Everybody passed me by

I'm going down to Rosedale
Take my rider by my side
I'm going down to Rosedale
Take my rider by my side
You can still barrelhouse, baby
On the riverside

You can run, you can run
Tell my friend-boy Willie Brown
You can run, you can run
Tell my friend-boy Willie Brown
And I'm standing at the crossroads
Believe I'm sinking down



<https://www.youtube.com/watch?v=-twOjwBORwg>

IT TAKES NOTHING TO
JOIN THE CROWD, IT
TAKES EVERYTHING TO
STAND ALONE