

## TV18/1011 La Course

Een tegenhanger  
geen tegenligger  
wel een blikvanger  
niet een dwarsligger.

Zo is de 'La Course',  
de vrouwvriendelijke versie  
van de 3 weekse mannenkoers,  
één dag en live op de televisie.



De strijd was ook niet te versmaden  
tot op de laatst spande het enorm  
vrouw en man op die bergpaden  
klimmen en dalen wat maal ik erom.

Het kwam uit haar kleinste teentje  
nog 500 meter te gaan  
Van Vleuten is me er eentje  
Van der Breggen kon niet meer op de pedalen staan.



Een reclame voor het van voren rijden  
Van Avermaet blijft in het geel  
aanval beter dan niet strijden  
en hield de top elkaar in het gareel.



De vrouwen toonden als Batavieren,  
"mano a mano" zo gezegd,  
dat de sterkste mag zegevieren  
de lat daarmee voor de mannen hoog gelegd.



## Évidemment - France Gall (English translation)

### Of course

There's like a bitter taste in us  
Like a taste of dust in everything  
And the anger following us everywhere  
There are silences that say a lot  
More than all the words we admit  
And all these questions that don't make sense

Of course  
Of course  
WE still dance  
On the tunes  
We loved so much  
Of course  
Of course  
We still laugh  
At the foolishness  
Just like kids  
But not like before

And the battles we don't care about  
It's like a tiredness, a disgust  
What sens does it make to be running around  
We keep this wound in us  
Like a mud splash  
That doesn't change anything, changes  
everything

Of course,  
Of course  
We still laugh  
At the foolishness  
Just like kids  
But not like before

## Demis Roussos: La Course infinie

Quelque soit ta course Le chemin suivi Et même si tu doutes Au ciel de la vie Si tu veux pouvoir La rejoindre enfin Ne perds jamais l'espoir Cris en ton destin C'est une odysse C'est un dt La course infinie Oublies les dfailes Oublies les larmes Et cours vers ton me A chaque victoire Tu franchies un pas Vers cette autre gloire Que tu portes en toi Le bleu du ciel Dort sur les flammes Tu volés vers le soleil Tu repins ton me C'est une odysse C'est un dt La course infinie Et la recompense Ton vrai trophée C'est ta libert Hm hm c'est ta libert C'est ta libert	Wat je race ook is Het pad volgde En zelfs als u twijfelt In de lucht van het leven Als je wilt kunnen Eindelijk bij haar Nooit de hoop verliezen Gelooft in je bestemming Het is een odysse Het is een uitdaging De oneindige race Vergeet de tranen En ren naar je toe Bij elke overwinning zet je een stap Op weg naar deze andere gloire Wat je in je draagt Het blaas van de lucht Slaap op de vlammen Je vliegt naar de zon Je sluit je aan bij je ziel Het is een klakkende klank Het is een uitdaging De oneindige race En je beloning Je echte trofee Het is jouw vrijheid Hm hm, het is jouw vrijheid Het is jouw vrijheid
--	---

<https://www.youtube.com/watch?v=1bc-fqhZBFI>



### Évidemment

Y a comme un goût amer en nous,  
comme un goût de poussière dans tout  
et la colère qui nous suit partout.  
Y a des silences qui disent beaucoup,  
plus que tous les mots qu'on avoue  
et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout.

Évidemment,  
évidemment,  
on danse encore  
sur les accords  
qu'on aimait tant.  
Évidemment,  
évidemment,  
on rit encore  
pour les bêtises  
comme des enfants,  
mais pas comme avant.

Et ces batailles dont on se fout,  
c'est comme une fatigue, un dégoût.  
À quoi ça sert de courir partout ?  
On garde cette blessure en nous,  
comme une éclaboussure de boue,  
qui ne change rien, qui change tout.

Évidemment,  
évidemment,  
on danse encore  
sur les accords  
qu'on aimait tant.  
Évidemment,  
évidemment,  
on rit encore  
pour les bêtises  
comme des enfants,  
mais pas comme avant.

<https://www.youtube.com/watch?v=eXsox2-70VE>



<https://www.youtube.com/watch?v=1bc-fqhZBFI>