



Winterslaap

De laatste maanden van het jaar mistroostig, dat is waar, geen evenement dat je doet opbeuren slechts sportuitreikingen om wat op te fleuren allemaal goed gemutst/gekleed bij elkaar.



Toch gaat het er niet alleen feestelijk aan toe uitgestelde affaires geven een gedoe en ook nieuwe ontdekte zaken weten de nieuwskolommen te raken want enkele renners zijn veel te moe.

Weer wordt een beerput opengezet
Sky heeft niet opgelet
maar ook Lotto-Jumbo moet door het stof
nu 3 renners met ogen dof
toegaven te hebben genomen in bed.



Zo wordt je als wielerfan opgezadeld dat met pufjes en slaapmiddelen is 'geradeld' wat voorsprong geeft op de concurrent maar of je knecht, stagiair of kopman bent het opgebouwde vertrouwen wordt ermee neergesabeld.



Hunter's Dormancy - Nami

The world crumbles
My soul vanishes
All my life lived
Leaves through my fingers
Back to the source
Back to the nature



My feet spread across the earth, feeling
the beat
The water ran
Time ceased to exist
In the univers
Nothing mattered any more
I lost my senses, no more regrets
I would stare at the sky
And become one with the earth

I was standing, the clouds moved on
Rays of light warmed my face
It was the time and the place, to start
again
Be part of it again

When I reached up
My hands wanted to touch the sky
Feeding from the Sun
From the Sun
I'm going blind
Outside the mist
Inside the light
My skin changed
Its old colour left
Hardened and broken
The link was completed



https://www.youtube.com/watch?v=HOXu_Qo6DaM