

TV17/821

Weer

Climbing for Life
evenement van Belgen
voor het goede doel
ditmaal in de Vogezen.



Goed voor je eigen lijf
en om hoofdspinsels te verdelgen
mits met het goede gevoel
wat valt er eigenlijk te vrezen.

Weer een tocht met verblijf
twee dagen om in te verzwelgen
maar wederom, het lijkt een ander seizoen,
regen, wind en kou, dus wegwezen.

*Het komt wel
weer... Maar
nu even niet.*



success.
of
ladder
the
climbing
for
necessary
force
propelling
the
is
Enthusiasm

Achteraf vloek ik me stijf
ik kan me weer geheel belgen
om mijn zwakke manier van doen,
de aftocht, door het weer te vrezen.

*Wel staat buiten kijf
dat vele sporters en vrijwilligen
onverzettelijk hun blazoen
hebben opgepoetst, lof zij hun geprezen!*

9-9-2017

RAFTOCHT



Gone Again - [Patti Smith](https://www.youtube.com/watch?v=ODvHdEySa8)

<https://www.youtube.com/watch?v=ODvHdEySa8>



Hey, now man's own kin
We commend into the wind
Grateful arms limbs
Grateful soul he's gone again



I have a winter's tale
How vagrant hearts relent prevail
Sow their seed into the wind
Seize the sky and they're gone again
Fame is fleeting, God is nigh
We raise our arms to him on high
We shoot our flint into the sun
We bless our spoils and we're gone we're gone

Hey, now man's own kin
We commend into the wind
Grateful arms limbs
Grateful soul he's gone again

Here a man, man's own kin
Turned his back and his own people shot him
And he fell on his knees
Before the burning plain
And he beheld fields of gold his land, his son
And he arose his blood aflame
Clouds pressed with hand prints stained



One last breath, the sky is high
The hungry earth, the empty vein
The ashes's rain, death's own bed
Man's own kin into the wind
One last breath, hole in life
Love knot tied, braid undone
A child born, the hollow horn
A warrior cried, a warrior died
One last breath, lick of flame
Spirit moaned, spirit shed
The heavens fed man's own kin
Grips the sky and he's gone again



Hey, now man's own kin
We lay down into the wind
Grateful arms grateful limbs
Grateful heart is gone again
Hey, now man's own kin
We lay down into the wind
Grateful arms grateful limbs
Grateful heart is gone again