



Guust Flater



André Franquin, kleurrijk prater, bedenker van elektrisch en met bedrog op de fiets in stripverhalen van Guust Flater.

Overigens werd in de strip door Guust achteraf, met humor, de fiets geopenbaard met motor; perplex het publiek, geen onbegrip.

50 jaar na dato, Femke de eerste die ermee betraapt werd bij haar camper, wat een flater.

UCI en ASO onverbiddelijk alle fietsen door de scan bestrijding doping met alle grip.

Toegift:

Guust een antiheld met opmerkelijk blikveld creatief en lui altijd met een "col"-trui.



De elektrische fiets zoals we die anno 2010 kennen, werd in de jaren '60 van vorige eeuw door een BELG "uitgevonden". Niemand minder dan tekenaar FRANQUIN bedacht een gag, waarbij zijn geesteskind, Guust Flater, een wielervedstrijd wint dankzij de Philips batterijen die hij in zijn zadelbuis had verborgen. Een elektromotorje op de trapas deed de rest. Guust was wel zo eerlijk het bedrog onmiddellijk en spontaan toe te geven. Dat is iets wat onze wielrenners nog nietgekopieerd hebben...



WIJ ZIJN TWEE VRIENDEN - DENNIE CHRISTIAN

hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop

In het oerwoud was ik blij
tussen de hoge bomen
maar jouw vrienden hebben mij
met zich meegenomen
Marsupilami, aardig beest
al ben je ver van huis
zo waar als ik Guust Flater heet,
bij mij voel jij je thuis,
zeg Guust dat is fideel
dat vind ik crimineel



Wij zijn twee vrienden
jij en ik
twee dikke vrienden
jij en ik
wij blijven altijd bij elkaar
al worden we meer dan honderd jaar
wij blijven vrienden
tot onze laatste snik.

hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij zijn twee vrienden met een gouden hart
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij vormen samen
een paar apart

Ook al ben ik ver van huis
sta ik toch vaak te kijken
hoe de mensen bij jouw thuis
veel op apen lijken
Marsupilami, aardig beest
je hebt een scherpe blik
het barst hier van de apen
en de grootste dat ben ik
al sta je soms voor aap
je blijft een leuke knaap

Wij zijn twee vrienden
jij en ik
twee dikke vrienden
jij en ik
wij blijven altijd bij elkaar
al worden we meer dan
honderd jaar
wij blijven vrienden
tot onze laatste snik



hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij zijn twee vrienden met een gouden hart
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij vormen samen
een paar apart

hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij zijn twee vrienden met een gouden hart
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij vormen samen
een paar apart

hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij zijn twee vrienden met een gouden hart
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
wij vormen samen
een paar apart

hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop
hoeba hoeba hoeba hop hop hop



https://www.youtube.com/watch?v=H_73iZt6MAA