

Dumoulin:

Het draaien van het grote mes
is koren op zijn molen¹
dan voelt hij zich op zijn best
en de rest kan hem worden gestolen.



Nu pas in de Vuelta komt naar boven
dat een grote ronde hem kan bekoren
en is hij ook in zichzelf gaan geloven
zonder zich aan anderen te storen.

Slechts een regenjack had roet
in het eten kunnen gooien
maar met gedegen plan en moed
in gedachten, wist hij het recht te plooiën.



De Koninginnenrit was te doen
op eigen tempo over de vijf toppen
waarbij hij renners zoals Froome
zelfs bergop wist te kloppen.



*Nu is het volgende week te hopen,
met zijn discipline nog in het verschiet,
geen klap van de molen op te lopen,
zoals Tom de vorige ronde verliet.*

¹ *faire venir de l'eau au moulin*



Daar bij die molen

(tekst/muziek: J. van Laar/uitvoering:
Bert van Dongen 1935 en ook Willy Derby
1936)

Ik weet een heerlijk plekje grond
Daar waar die molen staat
Waar ik mijn allerliefste vond
Waarvoor mij 't harte slaat
Ik sprak haar voor de eerste keer
Aan d'oever van den vliet
En sinds die tijd kom ik daar meer
Die plek vergeet ik niet.

Refrein:

Daar bij die molen
Die mooie molen
Daar woont het meisje
Waar ik zooveel van hou
Daar bij die molen
Die mooie molen
Daar wil ik wonen
Als zij eens wordt mijn vrouw

Als in de stille avondstond
De zon ten onder ging
En ik haar bij de molen vond
In zoete mijmering
Fluisterde zij mij in het oor
O heerlijk sâam te zijn
De molen draaide lustig door
En ik zei... liefste mijn

Ik zie den molen al versierd
Ter eer van 't jonge paar
Het hele dorp dat juicht en tiert
Zij leve menig jaar
En zie ik trots de molen staan
Dan zweer ik in dien stond
Nooit ga ik van die plek vandaan
Waar ik mijn vrouwtje vond

Refrein

[Daar bij die molen - original song Willy Derby - YouTube](#)

www.youtube.com/watch?v=IKg0upQqY4I



Databasenummer

518

Naam

De Bisschopsmolen

Bouwjaar 1744

Type Stellingmolen

Kenmerken Ronde stenen molen

<http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=518>

De molen werd 1744 gebouwd voor de bisschop van Antwerpen, mgr. G.P. de Herzelles, als opvolger van een eeuwenoude standaardmolen, vele jaren eigendom van St. Bernardsabdij te Bornem. Etten-Leur viel tussen 1561 en 1795 onder het bisdom van Antwerpen. De molen gaf de bisschop een vaste bron van inkomsten. Nicolaas Hoffen, molenmaker te Breda, nam het werk aan op 23-06-1743.

In 1800 werd de molen staatsdomeingood van de Bataafse Republiek. In 1837 ging de molen over in eigendom van Adriaan Verdiesen uit Etten (al sinds 1814 pachter). Verdiesen overleed in 1847, waarna de molen aan zijn erfgenamen toeviel. Pas in 1876 werd bij de boedelscheiding de molen eigendom van Adriaans oudste zoon Johannes, die in 1879 overleed.

De molen kwam nu in bezit van de oudste zoon, die hem meer dan twintig jaar zou bemalen.