

Benen:

De benen gestrekt,
rug gerekt,
fietskleding perfect.



De fiets gecontroleerd,
ketting gesmeerd,
metertjes geïnstalleerd.

Ingeschreven en betaald,
route bepaald,
mentaal gestaald.

Nu komt het erop aan,
gaan met die banaan,
op de pedalen staan.

De benen draaien rond,
een vierkante kont
en een droge mond.

De blik op oneindig gericht,
komt het eind in zicht,
een prestatie verricht.

Een biertje tot slot,
verdiend, een genot,
de benen voor even verrot.



JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS

"Where Did My Legs Go"

Get my lips to a bottle every once in a while
Now everything's crazy, I got a great big smile
But the question I'm asking
Where did my legs go?

Vision doubling and trembling, I'm getting dizzy with light
I got the laziest feeling, I'm feeling all right
But the question I'm asking
Where did my legs go?

Will you pour me another, 'cause I feel like a king
If I tried to go walking it would be a good thing
But the question I'm asking
Where did my legs go?

I'm a lunatic whino, I'm a talking machine
I'm wide awake sleeping, is it really a dream?
But if it isn't a dream then
Where did my legs go?

https://www.youtube.com/watch?v=Cj7-axJSe_0

