





Met Anja

Thomas loopt van 13 mei t/m 27 augustus 2013 stage op Malta bij Hugo's Lounge.

Om hem geen 4 maanden geheel te moeten missen en omdat het leuk is hem daar in een andere omgeving te zien en te ervaren hoe hij het heeft, hebben we afgesproken een keer langs te gaan. Na een kort, maar degelijk zoekproces door Anja hebben we het weekend van 22 t/m 25 juni eigenlijk het enige gaatje gevonden om te gaan, wat ook nog enigszins betaalbaar was. Enige hobbels om te nemen was het werk van mijzelf, omdat ik ook daarvoor al 3 dagen naar Maastricht ben geweest en er mogelijk nog wat aan werkprioriteiten konden liggen. Gelukkig kon ook de laatste afspraak van vrijdag nog omgezet worden, zodat ik meer dan een week van het werk weg kon blijven, verdiend en ook (achteraf gezien) wel nodig voor de broodnodige oplading.

Zaterdag 22 juni:

Om 7:30 uur vertrek naar Eindhoven Airport om zeker op tijd voor vertrek te zijn. Na een voorspoedige vlucht stapten we vroeg in de middag - tegen een warmtemuur van 37 graden Celcius - uit het vliegtuig van Ryanair te Malta. Dit was een verschil van zo'n 20 graden met het vertrek uit Nederland. Heavy.

Met een taxi naar ons hotel in St. Guilian gebracht (Green Grove Guest House), wat op 5 minuten afstand van Thomas zijn appartement bleek te liggen. Ook was dit zo'n 10 minuten van het centrum verwijderd, dus een ideale plek als uitvalsbasis. De kamer was redelijk, maar niet bijzonder groot. Het ontbijt zal later steeds blijken tegen te vallen, maar verder was het prima.

Op de kamer Thomas gebeld, die binnen de 5 minuten voor de deur stond. Stoer om hem



zo te zien. Na een korte uitwisseling zijn we naar zijn appartement gegaan. Hier kennis gemaakt met Stephan en Joost, zijn studiegenoten. Met Stephan heeft hij dezelfde opdracht (internet-marketing), terwijl Joost een sportevenement opdracht heeft. Het appartement is vrij groot en ieder heeft een eigen kamer, wat voor de privacy ook wel prettig is. Het zag er netjes en opgeruimd uit. Ze doen alles zoveel mogelijk zelf, koken, wassen en de dagelijkse zaken. Low budget en gezond. Tomas en Stephan werken 's avonds ma-vrij van 18:00-24:00 uur, waarna ze naar huis gaan en (rust is in huis gewenst na 23:00 uur) dan ook meteen naar bed gaan. Overdag gaan ze naar de sportschool, waar Thomas inmiddels al 5 kg lichter door is geworden. Dat is hem aan te zien en staat hem een stuk beter. In het weekend zijn ze dus vrij en hier maken ze gebruik van om te feesten en ook wat uitstapjes te maken.

Ze lieten ons lang op ons droogje zitten, dus daar is nog een lesje "gastvrijheid" te leren. Wellicht tijdens hun stage bij Hugo's?



Hierna op weg naar HUGO's LOUNGE en alle andere zaken waar ze meelopen met het management om aanbevelingen te geven en het vak te observeren. Ze kunnen geregeld vragen stellen aan het management en zo te zien zijn ze al aardig ingeburgerd, de medewerkers kennen hen overal.



Wat sightseeing op weg naar Hugo's Terrace, de homebasis van hun uitgangsleven aan de baai.



v.l.n.r.:

Joost,

Stephan,

Thomas,

Anja,

Toine.

Na 2 drankjes (cocktails en biertjes) zijn Anja en ik verder gaan wandelen om wat meer van de omgeving te zien en niet de gehele dag op het terras te hoeven doorbrengen. We spraken af om elkaar later om 20:30 uur bij ons hotel te ontmoeten om dan het diner te gaan nuttigen in Hugo's Lounge (sushi-keten).



Het Western Hotel, waar ze op de bovenste verdieping sporten en zwemmen.



Na wat langs de baai te zijn gelopen en bij het Hilton niet verder konden en tegelijkertijd een mooi plekje vonden om van water en zon te genieten is Anja even gaan zwemmen in de Middellandse zee. Daarna terug naar het hotel voor een verkwikkende douche en om 20:30 uur stonden we gereed voor wat de avond ons brengen zou. Het diner was een keuze uit allerlei visgerechten(-jes) en dat was uitstekend.



Daarna zijn we nog een bar van Hugo ingegaan en hebben wat drankjes genuttigd en kennis gemaakt met een aantal collega-studenten die zich hier verzamelden. Om 24:00 uur vonden wij het oké en lieten de jeugd hun eigen feestje vieren (liep uit tot 4:00 uur). De volgende dag spraken we om 8:30 uur af om naar de Blue Lagoon te gaan.

Zondag 23 juni:



Zoals gezegd vroeg op, wat aan de jongens niet noemenswaardig zichtbaar was na zo'n korte nacht. Ze hadden al contacten gelegd met één van de speedboot eigenaren, zodat het regelen van een reis naar de Blue Lagoon daags ervoor zo geregeld was. Na het optuigen van de boot konden we omstreeks 10:00 uur vertrekken.



In een andere haven nog een aantal reisgenoten opgehaald en toen de volle zee op.



Onderweg keken we onze ogen uit naar de prachtige kusten en genoten we van de frisse wind in de open zon. Op een vooreiland nog even wat grotten bekeken, zoals gezegd: Hier sloeg de graaf van Monte Christo zijn schatten op tegen plunderslaars. Nu meer een weldadige pracht van kleuren en het frisse zeewater.



Na een dikke drie kwartier op het strand aangelegd en toen een strandstoel en de zee in, bakken en de tijd uitpitten, met nog een kleine wandeling toe van Anja en Toine.



Samen met onze zoon !!

's Avonds zijn we gezamenlijk nog een wandeling gaan maken in de 'binnenstad', de jongens hadden andere plannen en zo konden we op ons gemak andere plakken bekijken.



Even showen !

Aardig om dit plaatsje even te zien, waarin de commercie hoogtij viert, maar ook een schitterend kasteeltje te zien was.



Kitsch



En na voldane arbeid is het heerlijk toeven in een eetgelegenheden. Achter Anja nog een groep Nederlandse dames, maar geen contact mee gehad. Het eten was echter minder door de lange tijd die we moesten wachten.

Zelfs de ober vond het na een tijdje te gek worden!

Maandag 24 juni:

Deze dag besloten we een rondtocht met de bus te gaan maken om zodoende het eiland beter te leren kennen. De jongens waren down en out, en we zouden hen 's avonds bij het avondmaal weer ontmoeten.

Dus de weg naar de oude historische, maar teveel in het binnenland gelegen hoofdstad uitgekozen. Een mooie plaats met een gerestaureerd en daardoor te nette uitstraling, wel indrukwekkend en met overzicht over het gehele eiland, dus wel strategisch gelegen in vroeger eeuwen. Onderweg natuurlijk een kop koffie gedronken met een gebakje (een maaltijd op zich).



Hierna nog wat door de aanpalende plaats gelopen, wat eigenlijk net zo oud was, maar een meer volks karakter had en we dus ook hier meer genoten van de oorspronkelijke schoonheid en de leuke kleine straatjes en doorkijkjes.



Het was weer heerlijk om in de bus te zitten en we hadden eigenlijk al wel genoeg cultuur te zien gekregen, maar de beleving van een stad was er nog niet.

We besloten ook in de 'nieuwe' hoofdstad Valletta uit te stappen en hier nog wat te ontdekken. En wat een pracht zou later blijken.

We kregen al rijdend in de bus al een voorproefje te zien. Langs de route waren nogal wat optrekjes te zien, wat een kapitaal moet hier op het eiland zijn. Ook zagen we de opbouw van het komende MTV-festival, waar Thomas en vrienden al kaartjes voor hadden bemachtigd. Aankomende woensdag gaat het dak ervan af met 50.000 bezoekers is de verwachting, maar dan zijn wij hopelijk al veilig en wel terug op Hollandse bodem.



Als afsluiting van een geslaagd weekend, vermoeiend dat wel, maar met een goed gevoel hoe Thomas zich daar staande kon houden en een leuke groep mensen om hem heen had, zijn we met hem en Stefan de laatste avond gaan eten. Daarna op tijd naar bed (de jongens niet uiteraard, die moesten nog werken), want we moesten vroeg op om het vliegtuig te halen.