

100 1000 klimrit

24-4-2022 Malden

Met:



Vandaag te gast bij de TC De Pedaleurs in Malden, een groepstoertocht over de heuvels rond Malden, Groesbeek en Nijmegen met een lengte van 100 kilometer en meer dan 1000 hoogtemeters.

De tocht is bijzonder: u komt op de kleinste klimmetjes in de omgeving, maar de route is niet uitgepijld omdat bepaalde kruisingen dubbel in de route voorkomen. Daarom wordt u persoonlijk begeleid door leden van 'de Pedaleurs' die de (ingewikkelde) route goed kennen: we fietsen in groepen van 12 tot 14 personen met 2 voorrijders-Pedaleurs.



starttijd	8:32
categorie	Rustig

Pauzeplaats
Zwaantje

Voorrijders
Henk Nijhuis
Mark van 't Hof
Rolf Noordermeer

Deelnemers
1 Emiel Dingemans
2 Nick Jansen
3 Martin Don
4 Erik Smarius
5 Jim Jansen
6 Eric Jongmans
7 Frans Jansen
8 Hans Janssen
9 Toine Verdiesen
10 Indra Bimmel
11 Jan van Vliet
12 Jeroen van der Hoeven

Na gisteren weer een mooie competitiedag met Doing te hebben gehad in Eindhoven, nu vanmorgen weer vroeg de veren uit om naar Malden te gaan. Ook dit is weer een aardig eindje uit de buurt, maar met een mooi zonnetje onderweg en rustigere wegen dan gisteren ook wel relaxed rijden. Op de heenweg dan ook wel wat harder gereden, mede doordat ik toch enigszins te laat vertrokken was en die 5 minuten waarschijnlijk nodig zou hebben. Gelukkig was ik mooi op tijd en was er 1 parkeerplekje recht voor de ingang en kon ik dus snel ter plekke zijn.



Bij de groep aangesloten moesten we nog op een drietal Jansen's wachten, maar om 9:34 uur waren we toch paraat om te vertrekken.

Met nog beenwarmers en jack aan op pad, geen overbodige luxe in mijn idee. Gelijk het achterste wiel gepakt (voor de laatste van de 3 begeleiders, 1 voor, 1 in het midden en 1

achter). Een goede positie, daardoor kon ik wat afstand houden voor de veiligheid en had ik een persoonlijke verteller over de omgeving rond deze Nijmeegse omgeving.

Al snel werd duidelijk dat het een redelijk homogene fietsgroep was (2 jonge knullen hielden zich keurig in) en de enkele klimmetjes waren prima om de kuiten op te warmen. De pauze was op 50 km, heerlijk koffie met appelgebak en slagroom, en hier konden ook de beenstukken uit. Het jack bleef aan, waar ik geen spijt van had, al was het op de laatste klimmen wel opengezet.



Jammer is dat er veel over dezelfde wegen (heen- en terug) gereden moest worden, al was de omgeving mooi genoeg om hier doorheen te rijden. Zo reden we op naar de laatste echte beklimmingen van de dag, Groesbeek en Nijmegen met de steilere klimmingen waar de (nieuwe en oude) Holleweg(en) de laatste uitdagingen zouden zijn.





Nog een laatste lange, geleidelijke klim en dan 10 km golvende afdaling naar Malden.





Een prachtige dag met een aantal stevige heuvels, mooi weer met stevige en toch frisse oostenwind en zeker een gezellige groep met prima begeleiders.



Toch blijft voor mij de vraag of deze tocht nog een 3^e keer op mijn agenda moet.

Na een gezellig biertje op het terras de terugweg via Veenendaal ingeslagen. Bij André op bezoek, die gisteren jarig was.

Omstreeks 18:00 uur thuis, waar Anja het eten klaar had en we eerst nog gezellig onder een borreltje onze ervaringen van de dag uitwisselden.



Koffie en
appelgebak

