

Peter van Petegem 150418

met:



Vroeg dag om 5:30 uur met als insteek om rond 8:30 uur op de fiets te zitten. Aalst is ongeveer 2 uur rijden.

Onderweg al heel wat wagens met fietsen gezien, maar die bogen bij Breda allemaal af naar Eindhoven om de Amstel Gold Race te gaan rijden. voor Nederlanders een uitdaging om die de dag voor de profs te rijden.

Ik voel me af en toe toch een halve Belg, slechts 7 km te noordelijk geboren, en dus toog ik zuidwaarts voor de Peter van Petegem. Dit blijft voor mij toch één van de mooiste tochten. Zeker bij mooi weer. Dit weekend voor het eerst een zonnetje verwacht, alleen de temperatuur blijft nog wat achter. Met name de gevoelstemperatuur lag nog een graad of 5 beneden de werkelijke waarde. Het voelde dus guur aan en dat kwam ook door de constant rondfluitende wind, die voor mijn beeld wel erg veel tegen of schuin van voren was.

Wel genoten van de nog kale, maar al strakgetrokken akkers, het gevogelte dat schetterend ons renners begeleide en de lentekleuren in het landschap.

Minder genoten van de fietsers. Normaal geen last van, maar vandaag op de kasseien toch meermaals renners meegemaakt die het niet zo nauw namen met anderen. Vooral groepen die achter elkaar uit de wind wilden blijven sneden te snel naar binnen om uit de wind te blijven, daarmee bijna je voorwiel rakende. Op het eind – 11 km van de finish - was er zelfs een idioot, die dacht af te kunnen snijden en zijn fiets ineens dwars voor me gooide. Elleboog doet at zeer en is open, fiets gelukkig nog in orde, maar mijn wieleroefuit beschadigd (juist ook voor het eerst een shirt met lange mouwen aan en natuurlijk mijn zwarte jasje, beiden een gat in de mouw). Deze malloot reed in een groepje van 4, de overige 3 stopten en hebben me omhoog geholpen. Ze snapten ook niet wat de andere gast bezielde en ook nog eens (al scheldend) doorreed. Ze kenden hem niet.



Afijn, verder was alles oké. Dit keer ook wat meer genoten van de rustpauzes. Goed gegeten en gedronken en ook nog even op de mobiel de toestand van ma in de gaten gehouden (had die week meerdere toevallen gehad).

Uiteindelijk een mooie,

langere tocht gereden en daarna geen zin meer om na te zitten. daardoor was ik op ongeveer de afgesproken tijd thuis (18:00 uur).



